

## Y's Men's Club Linköping

---

Y's Men är en internationell rörelse, som tillkommit som en stödrörelse till KFUM/KFUK, vars internationella namn YMCA/YWCA har fått ge upphov till namnet Y's Men.

Y's Men i Linköping, ofta kallad Y-klubben, tillkom mycket tack vare tillskyndan från Linköpingsbon Henry Söderberg (sedermera direktör för SAS), som engagerad av internationella KFUM-rörelsen sänts till Tyskland för att arbeta med stöd till allierade krigsfångar i de tyska krigsfängelägren. Arbetet gick ut på att förse fångarna med diverse förnödenheter, som kunde göra vistelsen i lägren drägligare. Genom sin anknytning till KFUM och genom sina kontakter efter kriget med före detta krigsfångar, kom han att få kunskap om den då i USA etablerade Y's Men-rörelsen. Våren 1947 samlades således ett tjugotal herrar i Linköping och undertecknade ett stiftelsesdokument varigenom en Y-klubb bildades i Linköping.

Klubben var från början en ren herrklubb, som haft upp till cirka 60 medlemmar och som fungerade som lunchklubb, där man åt lunch tillsammans och därefter lyssnade till något aktuellt föredrag. Rörelsens motto var: Att erkänna det ansvar som följer varje rättighet!

Klubben blev därigenom den första klubben i Sverige. Det kom emellertid att dröja till 1953 innan klubben chartrades och således togs upp i den internationella rörelsen, då som andra klubb i Sverige efter Norrköpingsklubben. Som klubben enbart tog emot herrar, kom en så kallade Menette's klubb att etableras i Linköping år 1970. Denna hade som mest 27 medlemmar, men upplöstes redan 1977, varefter även kvinnor togs emot som medlemmar i herrklubben, som sedan dess var en "mixad" klubb.

Klubben har haft diverse olika verksamheter förutom de gemensamma