

## Åtvidabergs Fotoklubb

---

När Åtvidabergs Fotoklubb bildades (1953) var det ett länge närt önskemål, som därmed gick i uppfyllelse. Initiativtagare var Åke Ahlsén, Sture Franzén, Lennart Karlsson samt Helge, Henry och Herman Nilsson. Det första improviserade mötet avhölls den 25 februari 1953 i Sandelius gillestuga och hade samlat ett stort antal intresserade. Mötet beslutade att redan samma kväll välja styrelsen för verksamhetsåret 1953-1954. Stadgar upprättades och klubben anslöt sig till Riksförbundet Svensk Fotografi. Redan i starten erhöll klubben 23 medlemmar. Det dröjde inte länge förrän tanken på en egen klubblokal var väckt. Den frågan kunde lösas fortare än någon tänkt sig tack vare medlemmen och byggmästaren Ivar Rosén, som erbjöd klubben en lokal i sin fastighet vid Bergsgatan 8. Invigningen av klubblokalen ägde rum vid ett klubbsammanträde den 14 oktober 1953.

Redan från början var aktiviteten stor. Den första tävlingen med mottot "Min bästa bild" utlystes den 25/2 1953. Första året hade klubben 10 tävlingar. Klubben har sedan dess haft många utställningar, aktiviteter och kurser. Genom anslutningen till Riksförbundet Svensk Fotografi kan klubben delta i och arrangera större tävlingar. En gång i månaden hålls medlemsmöten med olika program på Sandelius konditori. Man kan delta i den egna månadstävlingen och vid några tillfällen per år hålls även digitalrace. Ibland gästas klubben av någon utomstående fotograf. Åtvidabergs Fotoklubb arrangerar bl a utställningar, fotoutflykter, kurser och temakvällar samt deltar i fotomaraton. Klubben utger också en årligen återkommande almanacka som är mycket uppskattad. I klubblokalen finns mörkrum med utrustning samt utrustning för digital bildbehandling.

Handlingarna hämtades i Åtvidaberg, 2009-05-29, av Paola Svensson från Linköpings Föreningsarkiv. Sekreterare Gunilla Furutun lämnade ut handlingarna som fanns både i klubblokalen samt hemma hos henne.